

Mijn leven teerde weg in smarten, en mijne
jaren in zuchten. Ps. 30. 11.



In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Gertrudis Helena Mestrum,

weduwe van zaliger

CHRISTIANUS DE BOY,

Lid van de 3e Orde van den H. Franciscus,
geboren te Maasbracht den 28 Juni 1861 en aldaar
na een smartvolle ziekte zalig en tevreden in
den Heer ontslapen den 17 April 1930, meer-
malen voorzien met de laatste H. Sacramenten.

Het leven van deze vrome moeder is geweest
een bittere weg naar den lijdensberg.

Reeds vroegtijdig verloor zij haar trouwen
echtgenoot en heeft zij 7 jeugdige kinderen in
kommer en zorgen, in eer en deugd opgevoed.

Tien lange jaren heeft zij smartvolle dagen
en rusteloze nachten gesleten, zoodat zij menig-
maal, overstelpt door pijnen en smarten, hare
blikken op het kruisbeeld wierp en alzuchtend
en weeklagend verlangde naar dat zalige uur,
dat haar zou verlossen van het zware kruis haars
lijdens.

Nu is haar wensch vervuld. Weinige uren voor
haar dood getroost en gesterkt door de H. Paasch-
communie, op den vooravond van Jezus' sterfdag,
verliet zij dit voor haar zoo kimmervolle leven
om in den schoonen hemel eene schitterende
martelaarskroon te ontvangen en het eeuwig
Paaschfeest te vieren!

Veelgeliefde kinderen, Uwe moeder heeft U
verlaten, maar vergeet haar niet en bidt voor
haar en gij vooral, dierbare Mathilda, den Heer
toegewijd, bid veel voor uwe moeder.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U!

(300 dagen afl.)

O Maria, Moeder van Smarten, bid voor mij!

(300 dagen afl.)



VADER, NEEM DEZEN KELK VAN MIJ WEG;
NOCHTANS, NIET MIJN WIL,
MAAR DE ÛWE GESCHIEDE.
(Luc. XXII. 42)