

Geloofd zij Jezus-Christus — Amen.

+ Bid voor de zielerust
van Mevrouw

Leontine, Catherine, Henriette MESTRUM,

echtgenote van Mijnheer Achille GHEYSEN,

Lid v/d Bond van 't H. Hart en andere godvruchtige
genootschappen.

geboren te Zelzate, op 5 jan. 1884 en godvruchtig al-
daar overleden, op 17 jan. 1959, versterkt door de
H.H. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Het einde van haar leven kwam niet onverwacht.
Toch is het steeds 'n zwaar uur, als men afscheid moet
nemen tot in de eeuwigheid. 't Jaar was begonnen, de
eerste maand pas.... Er was nog 'n zalig en gelukkig
Nieuwjaar gewenst; de laatste H. sacramenten hebben
haar nog gesterkt bij 't intreden van 't jaar '59. 't werd
zalig en gelukkig maar 't was in de hemel bij God.

Zwaar was haar ziekte, 'n offer, 'n kruis over haar
leven dat zegen brengen zal over allen die haar bijge-
staan hebben in de zware uren. Edelmoedig was haar
overgave aan God door de voorspraak van O.L. Vrouw.

Dierbare echtgenoot, zoon en schoondochter, broers,
zusters en familieleden, vrienden en kennissen, hebt
dank voor al wat U voor mij deedt. U, geliefde echtge-
noot, in goede en kwade dagen waren wij zo op elkaar
afgestemd. In de geest blijven we bij elkaar, dat weze
uw troost. Dank aan U allen, die ons niet alleen liet in
de eenzaamheid, eens zien we elkaar weder. De goed-
heid voor elkaar weze 'n troost in dit droeve uur. Gij,
dierbare Zusters, die in uw geduldige liefde steeds de
on in ons kamer bracht, moge de Heer U verder lonen.

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest 500 d. a.
Moeder van barmhartigheid, b.v.o. 500 d. a.



*Uw deelneming in het verlies van haar die ons zo
dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw gebed
was een duurzame hulp, voor onze welbeminde
overledene. --- Wij danken U daarvoor van harte.*

*De familiën Mestrum, Gheysen, Hendrikx en
aanverwanten.*