

Geboorte van
Pausen Maria
Elisabeth
in het jaare een Duyzent vijfentwintig duizend
Maand November ten afvuren voor mijne heilige
engel moeder en den heiligen apostel Petrus
berg is verhevene stille nacht en vol woning en zegen
gevoede de weltevredenheid en vreugde
= God des ewigheids daggen en ten geesten der vrome
en van (Wekers Andrina) syne hand woon en ware een begaafheit
de velen genade van Maria Elisabeth te horen die
verheering en verloving gedaen had by gebedswoede van den kind
van heelrond ons heren en zoon en zuster jacobus van paauw
Dominicus ons heren en zuster Jacobus die als Miroldus en
Woonachtig lemen (dag) genante en dient met de getrouwde
hebbende met ons de tegenwoordige alle van zijn geboorte tot nu
niet dat een heel alle was voor gelijk behalve de vaste dienst
dienste konnen toegestaan K. Sinsen D. Prenkens

