



Een leven
geleefd
voor het welzijn van de anderen
is altijd een gelukkig leven.



Dankbaar bewaren wij
de herinnering aan :

Marcel MESTRUM

echtgenoot van Mariette VAN POUCKE

geboren te Zelzate, 31 januari 1910
overleden te Assebroek, 12 juni 1981.
Hij werd gesterkt door de Sacramenten
en de gebeden van de kerk.

Dit heengaan, lieve pa,
is niet het einde
maar de pijn van een nieuwe geboorte,
een nieuw begin van leven
waarin jij opnieuw
mag lachen, spreken, liefhebben
waarin jij aanwezig blijft
zoals God aanwezig is, mysterievol
niet aan tijd of plaats gebonden
maar werkelijk vereend
in geest en onvergankelijk geluk
waarin jij opnieuw
mag dromen als een kind
dat alles weer mogelijk wordt
voor wie bemint.

Mevr. M. MESTRUM-VAN POUCKE,
haar kinderen, kleinkinderen en familieleden
danken U voor uw medeleven.

Begrafenisond. Pieters-Verdonck - Tel. 74 31 25
druk. Willems-Matthys, Knesselare