

O GOEDE EN LIEVE JESUS
 IK KNIEL IN UWE TEGENWOOR-
 DIGHEID NEDER, EN BID EN SMEEK
 U MET AL DE KRACHTEN MIJNER ZIEL,
 OM IN MIJN HART DE LEVENDIGSTE
 GEVOELENS VAN GELOOF, HOOP EN
 LIEFDE TE WILLEN PRENTEN, EEN
 WAAR BEROUW OVER MIJNE MISSLAGEN
 EN EEN VASTEN WIL OM ER MIJ VAN
 TE BETEREN, TERWIJL IK IN MIJ-
 ZELVEN OVERWEEC EN IN MIJN
 GEEST UWE VIJF WONDEN MET
 GROOTEN EERBIED EN SMART
 AANSCHOUW, DEZE VOORZEGGENDE
 WOORDEN VOOR OOGEN HEBBENDE,
 DIE DEH. KONING DAVID REEDS
 VAN U, O GOEDE JESUS VOORSPELDE

„Zij hebben mijne handen
 en voeten doorboord, en zij
 hebben al mijne beenderen
 geteld.” Ps. XXI. 17. 18.

Volle aflaat voor de over-
 ledenen als men bovenstaand
 gebed na voor de vijf wonden
 gecommuniceerd hebben,
 voor een *missa* met
 bijvoeging *de* gebed
 tot intentie van Z. h. v. Paus.

(DECREET van Z. H. Pius (X. 3) / d. 17 / 858)

Men voldoet aan de laatste voor-
 waarde van het Decreet door vijf
 Onze Vaders en vijf Wees Gegroeten
 of andere dergelijke gebeden, tot
 intentie van den H. Vader te bidden.



JEZUS † MARIA † JOSEPH.

Zoo gij mij 's morgens vroeg komt
zoeken, zal ik er niet meer zijn.

Bid voor de ziel van zaliger

NICOLAAS MESTRUM

weduwnaar van

Elisabeth Gertrudis Beckers.

De dierbare overledene werd geboren te
Maasbracht 5 September 1864. Hij overleed
te St. Odiliënberg 27 Januari 1945 en werd
begraven te Beek-Maasbracht 24 Maart 1945.

Snel en onverbiddelijk is het werk des
doods, doch het is Gods wil, en wie zal
Hem durven vragen, waarom het aldus is
geschiedt.

Niets bleef dezen man gespaard. Op zijn
ouden dag werd hij verdreven van zijn huis
en erf. Zijn twee zonen werden door den
vijand weggevoerd en toen hij op weg was
naar zijn huis in het pas bevrijde gebied
loerde op hem de onverbiddelijke dood. Hij
werd door een vijandelijk projectiel getroffen
en na twee dagen stierf hij tussen vreemde
mensen in een vreemd dorp. Zelfs zijn twee
dochters mochten hierbij niet tegenwoordig
zijn.

GEBED VAN DE KERK.

Laat ons bidden. Verleen, wij bidden U,
Almachtige God, dat de ziel van Uw die-
naar Nicolaas, van haar zonden ontslagen,
de vergiffenis zowel als de eeuwige rust
bekome.

O Maria, Koningin van de vrede,
bid voor ons.

W. H. van Pol, koster, Beek-Maasbracht.