



Dankbare herinnering aan
JAN KÜPPERS
echtgenoot van
Maria Elisabeth Mestrum

De dierbare overledene werd geboren te Vlodrop op 25 februari 1904 en overleed te Roermond op 18 juli 1977.

Met droefheid in ons hart, nemen we afscheid van deze dierbare overledene, die wij nu zo plotseling moeten missen. Te meer nog treft ons dit afscheid, omdat hij een mens was om veel van te houden. Met grote ijver heeft hij zich altijd aan zijn werk gegeven. Dit alles kon hij opbrengen, omdat hij zo intens veel hield van zijn gezin. Heel zijn liefde en toewijding ging uit naar zijn vrouw en kinderen. Voor hen was hem niets te veel. Zoals de Heer in liefde zijn leven gebroken en gedeeld heeft voor ons mensen, zo heeft hij de Heer gevolgd door zijn leven te delen en te breken voor zijn gezin ten einde toe. Maar daarom mogen wij, die hem zo gekend hebben, vandaag ook dankbaar zijn, dat wij de weldaad van zijn liefde en toewijding, van zijn vriendschap en zijn zorg hebben mogen ondervinden.

Daarom, God, willen we U, ook in onze droefheid, danken, dat wij in hem zulk een goede man, zulk een goede vader, zulk een goede vriend hebben gehad.

En wij vragen U, dat hij, die in zijn leven zo diep met U verbonden was, ook nu met Uw Liefde verbonden mag zijn en bij U de rust mag vinden, de eeuwige rust, die hij voor zichzelf in dit leven nooit gezocht heeft.

Dat hij moge rusten in Uw Vrede!



Voor Uw hartelijke blijken van deelneming en medeleven, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

**Mevr. M. E. Küppers-Mestrum
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind**

Beesel, juli 1977.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 10 september 1977 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Beesel.