



BK 8025 B

Popule meus, quid feci tibi?

Zij is vol vertrouwen op den Heer gestorven.
II Mach. VII, 40.

†

Gedenk in uwe vrome gebeden de ziel v. zaliger

Elisabeth Gertrudis BECKERS,

Echtgenootte van

NICOLAAS MESTROM,

Lid der Broederschap van O. L. Vrouw
van den Rozenkrans,

geboren te Maasbracht den 4en Oct. 1863 en
aldaar zalig in den Heer ontslapen den 8en Sept.
1926, voorzien met de laatste H. Sacramenten.

De zoetste vertroosting, die men in het graf medeneemt, is de getuigenis, dat men eene onberispelijke echtgenootte, eene teedere en liefdevolle moeder geweest is en aan de kinderen degelijke beginselen en christelijke deugden tot erfenis achterlaat. H. Franc. van Sales.

Welk geluk voor de kinderen eene brave moeder te bezitten en welk een troost voor de moeder voorbeeldige kinderen te hebben opgevoed!

Voor al in de laatste dagen van haar leven heeft zij kwellingen en benauwdheden doorstaan, toch klaagde zij niet en was steeds met Gods wil tevreden.

Kalm en gelaten zag zij haar stervensuur tegemoet en bad met den H. Paulus: „Ik wensch ontbonden te worden en met Christus te zijn.”

Dierbare Echtgenoot, vaarwel, tot weerzien in den hemel.

Mijne geliefde Kinderen, ik ga u verlaten, blijft aan God getrouw, eert uwen goeden vader al de dagen zijns levens en vergeet de lessen uwer moeder niet.

Vaartwel, al mijne dierbaren en weest mijner indachtig.

Zoet Hart van Jezus, troost van die in U sterven, ontferm U onzer. (300 dagen aflaat.)

Electr. Drukkerij R. Griens, Echt.