



Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt
en buig mij voor Uw Majesteit.

Ter herinnering

Maria Knops

echtgenote van

PETER HUBERTUS MESTRUM

Op 21 februari 1918 werd zij geboren in Grevenbicht. 16 februari 1942 huwde zij met Peter Hubertus Mestrum. Na een kort ziekbed overleed zij op donderdag 7 december 1978 en werd zij op 12 december d.o.v. ter ruste gelegd op het kerkhof te Papenhoven-Grevenbicht.

Blij haar dochter in Burundi te kunnen bezoeken, maakte zij zich reisklaar onder vele moederlijke zorgen, daarmee gepaard-gaand en daaraan voorafgaand: de eerste grote reis van haar leven zou gaan beginnen. Wie had durven denken dat in plaats van déze verre reis de grootste reis van haar leven zou beginnen naar het hemelse Vaderhuis?

Haar heengaan heeft diepe indruk gemaakt in haar gezin en bij de velen, die haar van nabij leerden kennen:

Zij was een gezien en geliefd mens: Met grote lieve ogen keek ze je aan. Met een vriendelijke prede lach op haar gelaat, die bijna nooit verdween, kregen de kleine vervelende dingen van het leven onder opgewektheid en vrolijkheid niet de overtrokken aandacht, die ze al te vaak krijgen. Weinig of niet uitte zij zich over háár zorgen en verdriet.

Erg gesteld was zij op het contact met mensen. Tussen rijk en arm maakte zij geen onderscheid: ieder was van harte welkom in haar huis. Hoewel zij lid was van verenigingen en clubs en zich inzette voor allerlei zich voordoende acties, bleef zij een bescheiden mens, die niet op de voorgrond wilde treden en het meest haar geluk en vreugde vond in de kleine huiselijke zorgen van iedere dag in het gezin. Iedere zondag leefde ze van de hartelijke

samenkomst met kinderen en kleinkinderen in de huiselijke sfeer.

Nu zij uit ons midden heengaat en uit ons dagelijks gezicht verdwijnt, zijn wij van menselijke droefheid vervuld, maar wij danken God van harte dat zo een moeder en vrouw ons levensdeel heeft mogen zijn.

—

De familie dankt U hartelijk voor uw deelneming en gebed.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 20 januari 1979 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Grevenbicht.

Begr. Ondern. J. Hendrix, Tel. 1395, Grevenbicht