



Groen-Venlo

6000/3



Ter dankbare herinnering aan

HARIE KUIPERS

echtgenoot van

TRUUS MESTRUM

Hij werd geboren te St. Joost op 31 januari 1916. Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed hij in het ziekenhuis te Sittard op 20 juni 1991. Wij hebben hem te rusten gelegd op de begraafplaats „St. Annahof” te Echt op 24 juni 1991.

In alle vrede is hij van dit leven overgegaan naar het eeuwig leven. Zo was ook zijn karakter: vriendelijk en zacht. Altijd was hij opgewekt en tevreden. Voor zichzelf vroeg hij niet veel. Het liefst was hij met zijn auto bezig. Dat was ook zijn vak. Eerst werkte hij als buschauffeur en later begon hij een eigen auto-rijkschool. In de 25 jaar dat hij dit gedaan heeft, heeft hij menigeen opgeleid voor het rijexamen. Hier heeft hij zich geheel gegeven en had het erg druk. Hij was ook een gastvrij iemand, die graag bezoek ontving. Hij was echt blij als iemand van de familie kwam. Zo was hij dan ook erg gezien in de familie. Naast de drukte van zijn werk en de spanning bij elk rijexamen ontspande hij zich op de jacht in Gods vrije natuur.

Toen hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, ging hij het kalmer aan doen. Maar zijn gezondheid kreeg een knak en langzaam ging hij achteruit. Vooral zijn geheugen maakte het hem moeilijk. Hij wist de recente gebeurtenissen niet meer te onthouden. De laatste paar jaren werd hij thuis liefdevol verzorgd door zijn vrouw. Hij was zelf ook altijd zo zorgzaam geweest. Hij bleef de vriendelijke en tevreden man, die hij altijd geweest was.

Een goede en liefdevolle man heeft God tot Zich geroepen. Zeven en veertig jaar hebben wij lief en leed samen mogen delen. En al was het vaak druk met het werk, hij is steeds de goede en vriendelijke man gebleven. Met een diep geloof is hij door het leven gegaan en vervulde trouw zijn christenplicht. Later toen hij de H. Communie thuis moest ontvangen, was het voor hem steeds weer een moment van vreugde en dankbaarheid.

Moge de goede God zijn trouwe dienaar nu opnemen in zijn eeuwig Vaderhuis om daar voor altijd gelukkig te zijn. Blijven wij met hem verbonden in ons dankbaar gebed.

O. L. Vrouw van Schilberg, bid voor hem.

—

Voor de vele bliken van belangstelling en medeleven bij het overlijden en bij de begrafenis van mijn dierbare man en onze goede broer, zwager, oom en neef, zeggen wij U onze oprechte dank.

**Mevr. G. Kuipers-Mestrum,
Familie Kuipers,
Familie Mestrum.**

De Plechtige Zeswekendienst tot zijn intentie zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt op zaterdag 10 augustus 1991 om 19.00 uur.

Begr. ondern. Peusen, Echt. - Tel. 04754-86100