



Geef,  
o mijn God,  
dat Uw Kruis

mijn  
steun zij,

zoals Het mijn  
Hoop is voor  
de Eeuwigheid.



M 46950  
JESUS, MARIA, JOSEPH.

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden de ziel van  
MEJUFFROUW

**HUBERTINA MESTROM**

LID DER 3DE ORDE VAN DEN H. FRANCISCUS,

Weduwe van wijlen den Heer

**HENRICUS BECKERS.**

*De diep betreurde werd te Linne den 13den November 1839 geboren en overleed na eene langdurige ongesteldheid te Maasbracht den 20sten November 1910, na goed op den dood te zijn voorbereid door in de Octaaf van Allerheiligen met de H. Sacramenten gesterkt te zijn en nog in den avond van haar sterven met levend geloof en vol vertrouwen op God de H. Absolutie ontvangen te hebben.*

Zij was eene waarlijk vrome christelijke vrouw, eenvoudig, oprecht en godvreezend. Met zorgen vlijt heeft zij de wegen van haar huisgezin bestierd en haar brood niet in ledigheid gegeten, steeds indachtig de wijze en zalige les van den grooten Thomas a Kempis: „tracht nu zoo te leven, dat gij in het doodsuur eer blijde dan angstig moogt zijn en daarom leer nu der wereld afsterven om dan met Christus te gaan leven.”

En gij mijne kinderen, bloedverwanten en vrienden, gij bemindet mij in dit leven, verlaat mij dan nu niet, tot dat gij mij door uwe gebeden in het Huis des Heeren hebt binnengeleid.

Zoete Harten van Jezus en Maria weest mijne toevlucht. 300 dagen aflat.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 dagen afl.

Onze Vader — Wees gegroet Maria.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE. AMEN.