

JEZUS + MARIA + JOZEF + CATHARINA

Ter vrome nagedachtenis aan

Anna Maria Hubertina MESTROM

echtgenote van

Hendrikus Antonius Meuwissen

geboren te Montfort 25 juni 1885 en aldaar godvruchtig overleden 16 juli 1962, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Na een lang christelijk leven, vol arbeidzaamheid is zij heengegaan uit deze wereld om de kroon der gerechtigheid te ontvangen, die de Heer, de goede en rechtvaardige Rechter haar zal geven. Nooit heeft zij omgezien naar de ijdelheden van deze wereld, maar steeds getrouw de goede God gediend en haar plichten vervuld. Met groot geloof en geduld verdroeg zij haar lijden. Zo heeft zij zich voorbereid tot het eeuwig leven dat zij nu is ingegaan.

Dierbare echtgenoot en zoon, treurt niet over mijn onverwacht heengaan, maar bidt voor mij, en ook allen, familie en bekenden, vergeet mij niet in uw gebeden en goede werken.

GEBED.

Wij bidden u, o God, verleen aan uw dienaress Maria, vergiffenis van haar zonden en zwakheden en laat haar deel hebben in het geluk van uw uitverkorenen. Dit vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.
H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Onze Vader - Wees Gegroet.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

J. H. Gootzen, koster-org., Montfort.



Die door Zijn Dood
onze dood heeft
vernietigd.