



In liefdevolle herinnering aan

Mimi  
Janssen - Mestrum

\* 23 augustus 1918

† 19 februari 2010

weduwe van

Harie Janssen

Wij danken u voor het betoonde medeleven na het overlijden en bij de uitvaart.

Kinderen,  
klein- en achterkleinkinderen.

*Mam, Oma Mimi,*

*Trots en gezond geleefd,  
tot die verdraaide val*

*Vanaf toen "dougde ut neet",  
u kwam toen in een dal*

*U gleed steeds verder weg,  
op het laatst half verlamd*

*Maar die wakkere ogen,  
die hielden ons vastgeklampt*

*Achterkleinkinderen waren uw licht,  
u straalde als u hen zag*

*Zelfs in het ziekenhuis,  
toen u aan het infuus lag*

*Nu bent u bij Pap, Opa Harie,  
na drieëntwintig jaar*

*Mam, Oma Mimi, rust zacht,  
u was met dit leven klaar*