



HET LEVEN IS MAAR DE VERLENGING
VAN DE DOOD.
DE WARE GEBORTE IS IN DEN HEMEL.

JEZUS † MARIA † JOZEF.

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden de ziel
van

ALDEGONDA CATHARINA MEIJERS

echtgenoot van

GERARD MESTEROM.

De dierbare overledene werd geboren te Roermond
30 November 1872 en overleden, voorzien van de
laatste hl. Sacramenten 27 Nov. 1927.

—

De dood is goed, wijl hij de haven is voor hen
die op de groote zee des levens geslingerd, de
veilige haven bereiken. H. Ambr.

Hij alleen vreest den dood, die geen hoop heeft,
na den dood te zullen leven. H. Joh. Chrys.

Zalig zij, die in onschuld wandelen, en blijven op
den weg des Heeren. Ps. 124.

De zoetste vertroosting, die men in het graf
medeneemt, is de getuigenis, dat men een onberis-
pelijke echtgenoot, een teedere en liefdevolle
moeder geweest is, en aan de kinderen degelijke
beginselen en christelijke deugden tot erfenis ach-
terlaat. H. Franc. v. Sales.

Weest niet bedroefd, dierbare echtgenoot en
kinderen gelijk zij; die geene hoop hebben.

I Thess. IV 12.

Ik zal u wederzien.

Joh. XVI 22.

Helpt mij door uwe gebeden tot God.

Rom. XV 30.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)