

8-3943
JEZUS † MARIA † JOZEF † CATHARINA

In het H. Misoffer en de gebeden van
priesters en gelovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Hendrikus Hubertus BECKERS

Lid van de H. Familie

echtgenoot van

Maria Ida Hubertina MESTRUM

geboren te Montfort 22 April 1871 en aldaar
godvruchtig in de Heer overleden 30 Maart 1949,
voorzien van de laatste H. Sacramenten der
stervenden.

De dood van de rechtvaardige is een schone
dageraad, het einde der ellende, de ingang der
zaligheid. (H. Ant. van Padua).

Hij was een goede huisvader, een zorgvolle
echtgenoot, een werkzame en godvruchtige man.

Geen werk was hem te veel of te zwaar voor
de belangen van zijn huisgezin. Voor iedereen
had hij een goed woord van troost en opbeu-
ring. Voor de versiering van de kerk gaf hij zo
gaarne zijn bloemen.

Het lijden was in de laatste jaren zijn deel ge-
worden. Smartvolle dagen en rusteloze nachten
heeft hij geteld. God heeft zijn goede dienaar
getrouw bevonden in de beproeving en Hij zal
hem de kroon des levens geven.

Goede echtgenote en kinderen, familie en be-
kenden, vergeet mijn zuchten niet en denkt aan
mij in uw gebeden en goede werken. In de
Hemel zullen we elkander wederzien.

Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaars,
red de stervenden, bevrijd de arme zielen uit
het vagevuur. 300 dagen aflaat.

Jezus, Maria, Jozef, zegent ons nu en in onze
doodstrijd. 300 dagen aflaat.

Onze Vader — Wees Gegroet.

Dat hij ruste in vrede.