



JEZUS * MARIA * JOZEF * LAURENTIUS

Bidt voor de zielerust van zaliger

Peter Hub. Martinus Mestrum

Echtgenoot van

Maria Helena Muijs

welke geboren te Echt 28 Mei 1919, overleden is
tengevolge van 'n noodlottig ongeval, nog voor-
zien van het H. Oliesel, 24 Jan. 1955, te Heerlen.

Te midden van een werkzaam leven, werd deze oppassende vader plotseling door God tot zich geroepen. Hij echter kon zeggen: „Zie Heer, hier ben ik”. Hij was bereid.

Wel hard is de slag, nu door deze scheiding een einde wordt gemaakt aan een gelukkig huwelijksleven van nog geen vier jaar en 'n jonge echtgenote met haar twee kinderkens in onzegbaar leed wordt gedompeld; nu door het heengaan van hun enige zoon, 'n oude vader en moeder hun roem en kroon verliezen.

In dit duistere mysterie van lijden, moge echter helder schijnen, het licht des geloofs, dat ons spreekt van een alwijze en algoede Vader in de hemel, die alles ten goede leidt voor hen die Hem beminnen. Daarom laten wij zijn H. Naam zegenen en prijzen, ook in 't leed.

Dierbare echtgenote, zo kort was ons geluk, maar wij blijven één in ons gebed en in onze liefde. God is goed. Zijn zegen en sterkte blijf ik voor U afbidden. Troost U, eens zullen wij elkander wederzien.

Lieve ouders en verwanten, treurt niet zonder hoop. De goede God zal Uw leed verzachten.

Beste vrienden, bidt voor mij tot de barmhartige God. Tot hiernamaals. Intussen leeft allen gelukkig.

Goede Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Maria troosteres der bedroefden, bid voor ons.