

Uw blijken van medeleven en belangstelling werd
door ons zeer gewaardeerd.
Wij danken U hiervoor oprecht.

Kinderen en kleinkinderen.

De zeswakedienst zal worden gehouden op
zaterdagavond 29 februari 1992 om 19.00 uur in
de St. Catharinakerk te Montfort.



In dankbare herinnering aan

To Deckers

weduwe van

Sjeng Mestrom

Zij werd geboren op 2 april 1916 te Maasbracht en overleed, voorzien van het H. Sacrament van de Zieken, in het verpleeghuis St. Camillus te Roermond op 17 januari 1992. Wij legden haar te rusten op het Kerkhof te Montfort op 21 januari 1992.

Nu moeder, oma er niet meer is, is het stil geworden om ons heen. Wij waren zo vertrouwd met haar beminlijke verschijning, met haar goede woord, met haar kleine attenties, dat wij nu pas voelen wie wij moeten missen.

Moeder To Mestrom - Deckers heeft een bewogen leven afgesloten. Al op jonge leeftijd werd zij geconfronteerd met de diepe ernst van het leven toen haar moeder kwam te sterven.

Als jong meisje moest zij de zorg van een groot huishouden op zich nemen. Zo heeft zij in de drukte van het bestaan geleerd wat liefde en zorgzaamheid betekent. Met diezelfde zorgzaamheid heeft zij samen met haar dierbare man Sjeng geleefd voor haar kinderen en later ook voor hun gezinnen.

En ook de kleinkinderen betekenden voor haar alles. Voor allen was zij een hartelijke moeder en oma.

Zo leefde zij met allen als een gelukkig mens, omdat zij alsmaar kon delen van haar goede gaven van geest en hart. Wij beseffen ook hoe diep zij heeft geloofd. God stond midden in haar leven. Bij Hem vond zij de nodige kracht en inspiratie om een stil, eenvoudig en tevreden leven te leiden. Jarenlang heeft oma geleden onder een wankelende gezondheid. En toen een lange lijdensweg haar krachten begonnen te slopen, toen de pijnen de laatste jaren, maanden en weken moeilijk te dragen waren, was het opvallend hoe een diepe innerlijke vrede van haar uitstraalde.

Dat God haar grote innerlijke kracht is geweest, verklaart ook, hoe bewonderenswaardig zij de bijzonder moeilijke laatste weken heeft doorstaan. Een zacht mens een lieve vrouw. En ook al is het stil geworden in het huis van Jan en Corrie, die haar met zoveel zorgzaamheid omgaven, de herinnering aan deze dankbare moeder en oma zullen wij allen bewaren. Haar voorbeeld zal ons bevoedigen om het leven lief te hebben en God te zoeken als de Kracht die ons leven in moeilijke ogenblikken kan bezielen.

God geve haar de Vrede. Wij zijn dankbaar, omdat God ons in haar bezocht heeft. Laten wij in diezelfde dankbaarheid ons leven blijven beleven.