



IN MEMORIAM

Jezus † Maria † Jozef † Pius X

Bid voor de ziel van zaliger

Peter Hubertus Mestrum

echtgenoot van

Cornelia Hubertina Sevriens

Gouden Jubilaris van de Aartsbroederschap van de H. Familie en lid van de Rozenkransbroederschap.

De dierbare overledene werd geboren te Echt 4 mei 1893 en overleed, geheel overgegeven aan Gods H. Wil en gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk, in het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond, op 20 oktober 1963.

Zalig de armen van geest, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van harte, want zij zullen God zien. Zalig de vredelievenden, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Verheugt en verblijdt U, want uw loon is overvloedig in de hemel. Matth. 5.5.12. Zo heeft Jezus onze Verlosser tot de mensen gesproken. Iemand die deze waarheden in zijn leven kan verwezenlijken is werkelijk een kind van God. Zo zullen wij blijven denken aan oom Pierre als aan een blijde man, goed en zacht van hart, vergevend en vergetend, die geen kwaad zag of wilde zien, gekenmerkt door plichtsbesef in zijn omgang met God en de mensen, door diepe godsvrucht en geest van gebed. Moge hij rusten in de vrede van God.

Dierbare echtgenote, de dood heeft ons nu gescheiden, laten wij samen God danken voor de vele jaren die wij in geluk en vrede geleefd hebben. Beste familieleden, blijft voor mij bidden tot op de dag dat wij elkander weer zullen zien in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.