



Brakkenstein

Julianus2



Art. H. van der Linde

Ter herinnering aan
Hubert Mestrum
weduwnaar van
Tilke Meuwissen

* 2 - 6 - 1916

† 24 - 3 - 1996

Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk te Pey op 28 maart 1996 werd hij ter ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

In Bair Mestrum verliezen wij een zorgzame vader en een lieve opa.

Vader heeft in zijn leven hard gewerkt. Meer dan dertig jaar was hij werkzaam op de mijn. Hij deed dit alles voor zijn gezin, dat hij samen met zijn vrouw had opgebouwd.

Vader heeft in zijn leven veel gelukkige tijden mogen beleven, maar er waren ook momenten van intense pijn en verdriet. Groot was de pijn om het verlies van de enige zoon. Samen met zijn vrouw heeft hij dit zware kruis weten te dragen. Veel steun mocht hij daarbij ondervinden van zijn dochter met haar gezin.

Enkele jaren geleden moest hij ook afscheid nemen van zijn geliefde echtgenote, met wie hij meer dan vijftig jaar lief en leed had gedeeld. De laatste veertien maanden mocht hij zich verheugen over de steun van Elly, met wie hij door een innige vriendschapsband verbonden was.

Vader was ook een man van de gemeenschap. Hij speelde graag een partijtje biljart en daarnaast ging hij ook graag vissen. Bovenal echter was vader een man van de jacht. In de vrije natuur te midden van zijn jagersvrienden was hij helemaal in zijn element. Nu is hij uit ons midden weggenomen. Wij willen hem vol vertrouwen overdragen in de handen van de Heer. Vader wist zich altijd in Gods handen geborgen.

Gebed.

Barmhartige God, zie vol goedheid neer op onze vader en opa. Vol vertrouwen geven wij hem aan U uit handen. Moge hij bij U vrede vinden. Geef aan ons, die achterblijven de kracht om dit verlies te dragen. Dit vragen wij door Christus onze Heer.

"Dit is mijn laatste woord: Ik heb U liefgehad."

Voor Uw medeleven bij het afscheid van onze vader, opa en vriend danken wij U oprecht.

M. en H. Kuipers - Mestrum en kinderen
E. Niessen - Wijnands

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 4 mei om 19.00 uur in de parochiekerk te Pey.