



Ter dankbare herinnering aan

Gerrit Mestrum

weduwnaar van

Corry Stelten

Hij werd geboren in Echt, 28 april 1923 en overleed op 80-jarige leeftijd, voorzien van het H. Sacrament der zieken in Roermond op 28 september 2003.

Op 3 oktober 2003 hebben wij hem bij mam begraven op het kerkhof te Maasbracht.

Pap,

Na de grote leegte, die de dood van mam achterliet, pakte je toch de draad weer op om te genieten van je biljarten en je toertochtjes met je brommer.

Een ongeneeslijke ziekte veranderde plots je leven. Ondanks deze ziekte, die je zo moedig droeg, had je toch nog de kracht, om met je brommer je ronde te maken langs kinderen, kleinkinderen en familie tijdens de mooie zomer van 2003.

Je genoot ervan.

Pap, we zullen jouw spontane bezoekjes altijd in herinnering houden.

Je laatste tocht is naar mam, die je zo vreselijk miste.

Pap, opa, je hebt nu je verdiende rust.

Bedankt voor alles, we zullen je heel erg missen.

Je was geweldig.



Voor uw steun en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden en de begrafenis van pap danken wij U hartelijk.

John en Mia
Léon en Ronny
Paul en Astrid
en de kleinkinderen.

De zeswewendienst is op zaterdag 8 november 2003 om 19.15 uur in de St. Gertrudiskerk te Maasbracht.