

Ter herinnering aan

*Henricus Petrus Josephus  
Mesterom*

Geboren te Maasniel op 10 maart 1939

Overleden te Lanaken (B.) op 26 januari 1989

Begraven te Bunde op 31 januari 1989

---

Terneergeslagen en met grote droefheid in het hart nemen we vandaag afscheid van mijn man, onze geliefde vader, onze broer Harry.

Voor ons allen is het nog onbegrijpelijk, dat dit leven zo vroeg moest worden beëindigd.

De machteloosheid waarvoor wij staan, maakt ons opstandig. Echter, hoe schrijnend ook het leed is, wij zullen in dit onherroepelijke moeten berusten.

Het leven van Harry kenmerkte zich door een ondernemingslust, waarmede hij tot grote prestaties kwam, maar waarbij hij ook de harde werkelijkheid van het leven moest ervaren. Teleurstellingen bleven hem niet gespaard.

Zijn energie en doorzettingsvermogen gaven hem steeds weer de veerkracht om die teleurstellingen het hoofd te bieden.

Dag en nacht heeft hij gewerkt, ontzag zich zelf hierbij niet.

Zijn kinderen, waarvan hij zielsveel hield, verliezen een zorgzame vader, die door zijn actief bezig zijn helaas onvoldoende rust en ontspanning voor zichzelf en voor zijn gezin kon vinden.

Harry vergat echter zijn omgeving niet en hielp, waar hij helpen kon. Hij was een man met een grote geest en een gul hart.

Toen een slopende ziekte zich aankondigde berustte hij hierin niet; tot het einde heeft hij hiertegen gevochten, het mocht echter niet baten.

Harry was een voorbeeld van werkzaamheid en zorgzaamheid. Zo zal hij steeds in onze herinnering blijven.





Vervaardigd door de heer Hubert Mesterom