



VOOR AL WIE  
IN U GELOOFT, HEER,  
WORDT HET LEVEN  
VERANDERD, NIET ONTNOMEN

(Prefatie)



M-15682

Ter dankbare herinnering aan

*Anna Helena Petronella Mestrom*

echtgenote van

*Wilhelmus Hubertus Lintjens*

Geboren te Roermond 29 mei 1914 en overleden  
te Nijmegen in de St. Radboud-kliniek  
16 april 1970, gesterkt door de  
H.H. Sakramenten.



Te vroeg voor de jaren vertrok uit het leven  
een moeder, die haar kinderen met grote liefde  
en toegewijde zorg omringde.

Haar leven is van haar prille jeugd niet over  
rozen gegaan.

Ook haar brood heeft zij niet in ledigheid ge-  
geten, want zij heeft gewerkt van de morgen  
tot de avond tot op het ogenblik dat haar krach-  
ten het niet meer toelieten.

In haar laatste levensjaar werd zij getroffen door  
een pijnlijke ziekte, die zij zoveel mogelijk ver-  
borgen hield, en die haar de laatste weken en  
het zien en het bewustzijn ontnam.

„De dood is een rust” zo staat er in de Bijbel  
geschreven en rust heeft zij verdiend. Daarom  
kunnen wij ons alleen maar troosten met de  
gedachte, dat haar leven nu zijn voleinding ge-  
vonden heeft in een ander beter leven, waar  
geen pijnen en droefheid meer bestaan.

Heer, moge Uw Licht van Heerlijkheid haar nu  
voor altijd omringen.

Voor uw deelneming ons betoond bij het over-  
lijden en de begrafenis en de gebeden waarmee  
gij onze dierbare hebt begeleid, betuigen wij U  
onze oprechte dank.

W. H. LINTJENS

kinderen en kleinkinderen

De Zeswekendienst wordt gehouden op zondag  
31 mei a.s. om 10 uur in de parochiekerk van  
O. L. Vrouw van Altijdd. Bijstand te Roermond.