

Jezus † Maria † Jozef † Nicolaas

In het H. Misoffer der Priesters en in de gebeden, goede werken en aflaten van verwanten en bekenden wordt aanbevolen de ziel van zaliger

MARIA ELISABETH MESTROM

weduwe van

WILLEM PETER PETERS

De dierbare overledene werd geboren te Linne 10 januari 1874 en overleed zacht en kalm, op zeer hoge leeftijd, in Huize St. Jozef te Wessem, 23 maart 1961, nadat zij de H.H. Sacramenten der stervenden had ontvangen. Haar lichaam wacht voor de verrijzenis op het R.K. kerkhof te Heythuysen aan de zijde van haar echtgenoot. Een leven vol goedheid en offerende liefde werd hier afgesloten om in de hemel eeuwige rust en vergelding te ontvangen.

De goede God mogen we wel dankbaar zijn, dat Hij moeder zo lang voor ons bewaard heeft. Tot in haar hoge ouderdom bleef zij een zorgzame vrouw, die lief en leed van haar kinderen deelde. Heel haar leven kenmerkte een zorgzame bedrijvigheid. En zij had een opgewektheid van aard, die anderen kon opbeuren en blij maken en die ook eigen tegenslagen hielp te boven komen, zoals het vroegtijdig heengaan van vader na langdurige ziekte. Zij hield van het goede en mooie in het leven, zoals dat kwam uit Gods hand. Zij werkte en bad met een vrome eenvoud. In de zorg voor haar gezin vertrouwde zij op God en Zijn Moeder, met dezelfde vrome eenvoud en met hetzelfde vertrouwen zag zij de dood tegemoet. Kalm en tevreden ging zij van ons heen in de verwachting van Gods genade.

Genadige Heer Jezus, schenk haar ziel de eeuwige rust.

H. Maria, toon dat Gij haar Moeder zijt.

