

K



JESUS! MARIA! ANGELA!

Door Gods genade ben ik, het geen ik ben, en
synne genade is in my niet ledig geweest.
1. Cor. 13.

EID VOOR DE ZIEL VAN ANNA MECHTILDIS



IN HET KLOOSTER,

ZUSTER MARIA VICTORIA DER H. HARTEN VAN JESUS EN MARIA,

Geboren te Montfort,	den 29 Augustus,	1808,
Het kleed der Ursulinen in het klooster te	Marsseycq aengenomen,	den 18 Augustus,
		1840,
Hare belofte gedaen,	den 21 October,	1842,
Aldaer overleden, voorzien met de H.		
H. Sakramenten der stervenden,	den 14	
November,		1831.



Die de victorie zal behaald hebben, zal gekleed
worden met witte kleedoren, en ik zal haar het
het boek des levens niet uitwisschen; maar die zal
synne naam belijden voor mynen vader en synne
Engelen.

Zullen wy dan hooren, die allen geuen
onthomen is?

PATER. AVE.