

In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger Mejuffrouw

MARIA HUBERTINA CORNELIA  
MESTROM

Wed. van den Wel Ed. Heer

J. H. THEELEN

*Geboren te Roermond 27 Oct. 1857 en gesterkt door de H.H. Sacramenten zacht in den Heer ontslapen te St. Pieter-Maastricht 24 Febr. '42.*

Zij was een vrouw van sterk en kinderlijk geloof. Hierin vond zij licht en kracht bij de opvoeding harer kinderen. Onvermoeid werkte zij zoolang zij kon aan hun tijdelijk welzijn, maar bovenalles ijverde zij door voorbeeld en gebed om hun degelijke beginselen van christelijke deugden als erfenis achter te laten.

Toen de dagen der beproeving, die ook haar niet bespaard bleven, over haar kwamen vond zij in haar diep geloof de kracht om ze gelaten en met opgeruimd hart te dragen. Nooit kwam er een klacht over haar lippen. Heer, gij had haar ons gegeven tot onze vreugde en ons geluk, thans eischt Gij haar terug Uw H. Wil geschiede. Wij geven haar zonder morren of klagen doch met een gewond hart aan U weder.

Heer geef haar het loon voor het vele goede dat zij, ongemerkt voor menschen oogen, in Uw naam gedaan heeft, en moge zij spoedig opgenomen worden onder het getal uwer uitverkorenen.

Mijne kinderen heb dank voor de goede zorgen aan mij besteed. Ik verlaat U maar mijne liefde sterft niet. Eens zullen wij elkander wederzien in Gods Vaderhuis. Bidt voor mij.

Onze Vader. Wees gegroet.

---

Begr.-Ond. M. Rosier, St. Pieter.



Guido Reni

ONTFERM U ONZER HEER,  
ONTFERM U ONZER! GOD,  
WEES ONS ZONDAARS  
GENADIG!