



Deze schaapstal in de wei achter de nieuwe boerderij van Mestrom aan de St.-Lambertusdijk was vanaf 1941 enige jaren de eerste noodwoning van dit gezin, toen hier de St.-Laurentiushoeve in 1944 door brandbommetjes was verwoest. In de hoeve had vanaf 1909 Gerrit Veldman gewoond. Deze nam in 1927 de St.-Lambertushoeve erbij en vestigde zich daar ook. Van 1937 tot 1945 verbleef Felix Bongers op de St.-Laurentiushoeve, vanaf 1942 met Jan Mestrom erbij.

(foto: Jan Ros 20-5-1990)