



Velasquez

HEER JEZUS, AAN HET KRUIS
VOOR ONS GESTORVEN, GEEF
DEZE ZIEL DE EEUWIGE RUST.

Gedenkt in uw H. Missen en gebeden

Jan Hendrik Verstappen

Lid van de H. Familie

echtgenoot van

Catharina Petronella Hubertina Mesterom

De dierbare overledene werd geboren de 21 April 1876 te Heerlen en overleed, volkomen overgegeven aan Gods H. Wil, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in de vroege morgen van 4 Mei 1952, aldaar.

„Leven is voor mij Christus en sterven gewin.“
Deze woorden van St. Paulus kon de dierbare overledene tot de zijne maken. De dood had voor hem geen verschrikking, omdat het de rustige overgang was van een leven vol geloof en godsdienstzin naar een beter leven, dat hij met een sterke christelijke hoop tegemoet ging. H. Mis en H. Communie waren voor hem de grote ogenblikken van iedere dag en in zijn gebed vond hij de kracht tot een grote plichtsvervulling als echtgenoot en vader. De herinnering aan zijn goed leven en schone dood zal aan zijn echtgenote en kinderen de kracht geven om het leed van deze aardse scheiding te dragen en hen vervullen met de zekere hoop op een vreugdevol wederzien bij God.

Mijne dierbaren, treurt daarom niet, dankt met mij God, die mij de genade gaf om met Hem te leven en te sterven en blijft voor mij bidden en offeren, opdat ik spoedig, zo ik nog door menselijke zwakheid iets te kort geschoten ben, geheel gezuiverd moge worden. Gij mijn kinderen en kleinkinderen, weest in liefde en eensgezindheid een steun voor elkaar en bijzonder voor uw moeder en grootmoeder.

Mijn Jezus, barmhartigheid.