



O goede en allerbarmhartigste Jesus aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknield. Ik bid en smeeK U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen, alsook een waar leedwezen over mijne zonden, en het vast voornemen van mij te beteren; terzelver tijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jesus hetgeen U reeds de propheet David van U zelve deed zeggen: „Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld.“ (Ps. 21. v 17 en 18).

JEZUS, MARIA, JOSEPH!



Bid voor de ziel van zaliger
Hermanus BAETEN,

Echtgenoot van

Maria MESTROM,

Lid van de H. Familie,

geboren te Echt-Hingen den 15 Mei 1844 en, voorzien van het H. Oliesel, onverwacht in den Heer overleden te Hingen, parochie Peij, den 7 Januari 1914.

—0—

Waakt, want gij weet niet, wanneer de Heer komt, of in den laten avond, of te middernacht, of in het vroege morgenuur. (Marc. 13).

Hij was een oprecht en zachtmoedig man, vreesde God en week af van het kwaad. (Job I).

Zalig de dooden, die in den Heer sterven. (Apoc.).

Dierbare Echtgenooten en Kinderen, geliefde Broeders, Bloedverwanten en Bekenden, blijft God getrouw d. enen en helpt mij door uwe gebeden in den Hemel, waar wij elkander eens zullen wederzien in eeuwigdurende vreugde!

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde! (300 d. a.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. a.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

(7 j. a.)

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d. afl.)