

Ter dankbare herinnering aan
**JACOBUS JOHANNES LAMBERTUS
MARIA MESTEROM**
echtgenoot van
Anna Maria Banser

Hij werd geboren te Roermond op 17 september 1905 en overleed te Maastricht 4 oktober 1973 voorzien van de H. Sacramenten

Het is moeilijk te begrijpen, dat deze hartelijke en blijde mens niet meer bij ons is. Het leven verloopt meestal anders dan wij het ons voorstellen. Plotseeling komt de dood. Er is echter één troost: we weten dat de dood niet het einde is, want de liefde is sterker dan de dood.

Jacques, in onze herinnering bewaren wij dat mooie levende beeld van jou, zoals je werkelijk was: een lieve en zorgzame vader, een dierbare broer en trouwe vriend, strikte eerlijkheid en onbuigzame rechtvaardigheid gingen vóór alles in jouw leven.

Zo was je en daarom mocht je dit ook eisen van anderen. Onze dierbare overledene wist de schone gaven van natuur en leven te waarderen en bij

dit alles was hij diep-gelovig, die aan God gaf wat God toekwam en aan de keizer wat de keizer toekwam. Wat kon hij genieten, als hij lange verhalen vertelde over zijn tijd in Indonesië, waar hij de mooiste tijd van zijn leven heeft doorgebracht. Wat kon hij kinderlijk blij zijn met zijn kleinkinderen Eefje en Gabie. Wij mogen getuigen: een gaaf en edel mensenleven is afgesloten; dragen wij zijn beeld met ons mee tot voorbeeld, sterkte en troost.

Lieve Annie, Eddy en Anneke, Harry bedankt voor jullie liefde en goede zorgen; leeft in blijheid en geluk samen verder.

Hartelijk dank voor uw meeleven en blijken van deelneming bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze goede vader.

Mevr. A. Mesterom-Banser
Eddy en Anneke
Harry
en familie

De zeswekendienst, waartoe wij U beleeft uitnodigen zal plaats hebben op zondag 16 december a.s. in de parochiekerk van St. Christoffel te Caberg om 11.45 uur.

INRI

