

Nooit zal ik
jullie vergeten

Ter dankbare herinnering aan

PETER MESTROM

echtgenoot van

MARIA CREMERS.

Hij werd geboren te Montfort op 11 februari 1916 en overleed aldaar op 30 juli 1984. Hij werd gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken. Wij legden hem te rusten op het Kerkhof te Montfort op 4 augustus 1984.

—

Waarom zien de mensen de kleine dingen niet, die hen gelukkig kunnen maken en zo maar voor het grijpen liggen?

Waarom willen de mensen altijd grote dingen - te zwaar om op te tillen -, en ontevreden moeten ze hun weg verder gaan.

Het is een vraag en een werkelijkheid waar de mens zijn hele leven mee worstelt.

Een mens bouwt luchtkastelen en hij vertilt zich aan de last van zijn onverzadigbare verlangen naar ijdelheid. Het is maar goed, dat God af en toe zijn boden zendt om ons te wijzen naar de diepere werkelijkheid: van de ware eenvoudigheid als blijvende bron van geluk en vrede.

Zo'n bode heeft God ons gegeven in de persoon van Peter Mestrom: een stille man zonder grote woorden, maar een man van kleine eenvoudige daden. Hij was een man met een warm kloppend hart vol vriendelijke behulpzaamheid voor iedereen die een beroep op hem deed. Een harde en plichtsgetrouwe werker die in dienst van het Waterschap in de vrije natuur zijn hart had verpand en steeds de rust vond aan de wateren van sloten en beken in het Limburgse land. Zo kon hij steeds een mens zijn met een open hart en een zacht en geliefd karakter voor kinderen die hem ontmoetten en die zich bij hem thuis voelden.

De vele gaven van zijn gouden hart deelde hij rijkelijk en intens dankbaar met zijn dierbare echtgenote, die hem tot aan het einde van zijn leven steeds met haar liefdevolle aandacht nabij bleef. Wederzijdse zorgzaamheid was het geluksteken van dit huis.

Een mens ook die veel hield van z'n broers en zussen. Toen hij ernstig ziek was, hoorde je hem geen keer klagen. Hij was een tevreden mens. Vooral bij zijn vrouw laat hij een lege plaats achter. Met groot respect zal zij haar man dankbaar blijven gedenken. En laten wij vooral nooit vergeten:

„De weg van hen die goeddoen en vol aandacht zijn voor het leven van anderen, blijft voor altijd getekend in het hart van de tijd, in het hart van de mensen, en in het hart van God”.

En daarom bidden wij:

God, geef Peter de eeuwige Vrede.

Voor de innige deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot, betuig ik U mijn oprechte dank.

Mevr. M. Mestrom-Cremers.

De plechtige Zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 16 september 1984 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Montfort.

Begr. ondern. Peusen, Echt - Tel. 0 4754-6100