



samen genoten

Zwijgen is goud  
en zo wilde jij het bij jouw afscheid.  
Maar jij was voor ons die vurige bol  
die warmte gaf aan iedereen  
en in onze herinneren blijft  
als een dapper, positief, creatief  
en relativerend mens met droge humor,  
soms een beetje stout,  
iemand die graag anderen verweende  
en vooral zeer gastvrij was.  
Jij kon heerlijk koken en daar draaide alles om.  
Iedereen mocht mee-eten  
en je maakte het altijd gezellig.  
Voor veel kinderen waren pap en jij  
een leuke opa en oma.  
Mam, we missen je.

Dank,

voor de mooie woorden, gesproken of geschreven,  
waaruit is gebleken hoe geliefd Bep was.  
Voor alle tekenen van verbondenheid, vriendschap  
en medeleven na het overlijden van onze lieve,  
zorgzame moeder en schoonmoeder

Elisabeth Mestrum - Spaargaren

Theo jr  
Gerda & Cor

Rijsenhout, juni 2014