



In dankbare herinnering aan

Toon Mestrum

weduwnaar van

To Mestrum-Claessen

Geboren op 4 september 1917 te Beesel
Overleden op 2 juli 2007 te Tegelen



Wij danken u allen voor uw medeleven en steun.

Kinderen en kleinkinderen.

De zeswewekendienst wordt gehouden in de St. Gertrudiskerk te Beesel op zondag 26 augustus om 9.15 uur.

Op 4 september 1917 werd pap in Beesel geboren.

Zijn jeugd bracht hij door op de Diergaarde. Later keerde hij weer terug naar Beesel waar hij samen met zijn vader woonde tot hij in april 1953 met mam trouwde.

Ze kregen vier kinderen en later nog zeven kleinkinderen.

Pap was een harde werker en samen met mam heeft hij veel fijne jaren mogen beleven. Toen mam wegviel heeft hij dapper de draad weer opgepakt.

Fietsen, zingen en koersballen waren zijn lust en leven.

Helaas moest hij vanwege zijn gezondheid steeds meer inleveren en op zichzelf wonen was niet meer mogelijk.

Na enkele fijne jaren in Martinushof is hij op 2 juli rustig ingeslapen.