



Veronica droogt het aangezicht van Jezus.

JEZUS † MARIA † JOZEF † CATHARINA.

Bid voor de zielerust van zaliger

Joannes Hubertus Mestrum

Lid van de H. Familie
echtgenoot van

Helena Hubertina Beckers

geboren te Montfort 4 September 1880 en overleden voorzien van de laatste H. H. Sacramenten in 't St. Laurentius-ziekenhuis te Roermond 19 April 1947 en begraven op 't R. K. kerkhof te Montfort 22 April d.o.v.

De overledene was een eenvoudig en werkzaam man, een zorgvolle echtgenoot en vader, die God vreesde en afweek van 't kwade. Job 1,1. Het is een grote genade, zijn dood langzaam en zeker te zien naderen, en het is van groot gewicht deze genade te benutten om zich voor te bereiden op de eeuwigheid. De overledene heeft deze grote genade van God ontvangen en ze goed gebruikt. Met groot geduld heeft hij de lasten en moeilijkheden van zijn ziekte verdragen uit liefde van Jezus, dus voor ons zoveel geleden heeft. In zijn groot geloof vond hij daartoe de kracht en de sterkte.

Toen hij zijn einde voelde naderen, was hij gelukkig, zijn dierbare echtgenote en zijn dochter aan zijn sterfbed biddend te zien neergekniel. Dierbare echtgenote en kind, familie en vrienden, weest niet bedroefd, zoals zij, die geen hoop hebben; eenmaal zullen we ons weerzien in den hemel. Helpt mij door uw gebeden tot God, opdat mijne ziel spoedig moge rusten in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Onze Vader. — Wees Gegroet.

Dat hij ruste in vrede.

J. H. Gootzen, koster-org. Montfort.