



IN DEN NAAM
VAN DEN VADER, DEN ZOON
EN DEN HEILIGEN GEEST

JEZUS † MARIA † JOZEF † CATHARINA.

Bid voor de zielerust van

Maria Josephina Hubertina KNOOPS

echtgenote van PETER MESTROM

geboren te Montfort 13 Februari 1892 en aldaar godvruchtig overleden, voorzien van de laatste H. Sacramenten der stervenden, 23 Nov. 1946.

In stille eenvoud en voortdurende arbeid volbracht zij als moeder haar dagelijkse plichten. Zij zag niet om naar de ijdelheden en dwaasheden van de wereld, maar vreesde God en week af van het kwade. In haar huisgezin vond zij haar geluk en haar vreugde.

Te gauw en te vroeg naar 's mensen berekening is zij heengegaan. Toen zij voelde, dat God haar riep, bracht zij dit offer in volle berusting en overgave. Thans heeft zij reeds, naar we vertrouwen, het loon ontvangen, dat weggelegd is voor degenen, die in den Heer sterven.

Dierbare echtgenoot en kinderen, onze scheiding is niet voor altijd. In den Hemel wacht ik u om samen voor eeuwig gelukkig te zijn. Bidt voor mij, opdat mijn ziel spoedig in vrede ruste. Vergeet de lessen van uw moeder niet.

G E B E D .

Wij bidden U, o God, verleen aan uw dienaar Maria volledige vergiffenis en laat haar deel hebben in het geluk van uw uitverkorenen. Dit vragen wij U door Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Onze Vader. — Wees Gegroet.

D a t z i j r u s t e i n v r e d e .