



○ Bedrukte Moeder sta mij bij in  
droefheid, druk en nood.



JEZUS!

MARIA!

JOZEF!



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**ALOYSIUS HINTZEN**

*echtgenoot van*

**ELISABETH MESTROM**

*Lid van de Broederschap van den  
Levenden Rozenkrans,*

*geboren te Diergaarde-Echt, den 25 Maart 1871,  
aldaar godvruchtig overleden den 10 Mei 1928,  
tijdig voorzien van de H. Sacramenten der  
stervenden, en begraven den 14 Mei 1928, op  
het kerkhof van Maria-Hoop.*

De dierbare overledene was eenvoudig en oprecht van harte, vreesde God en vluchtte het kwaad. Hij wandelde voor den Heer in waarheid en deugd en bedrog was in hem niet te vinden.

Vol vertrouwen op God en met groote kalmte ging hij den dood tegemoet.

Dierbare echtgenote en dochter, u verlatende vraag ik geen tranen maar gebeden en offeranden. Weest niet bedroefd, gelijk zij, die geene hoop hebben. Mijne liefde voor U sterft niet. Ik zal U in den hemel beminnen gelijk ik U op aarde heb liefgehad.

GEBED.

Wij bidden U, Heer, ontsla de ziel van uwen dienaar Aloysius van alle banden der zonden, opdat zij in de heerlijkheid der verrijzenis opgewekt zijnde, met Uwe Heiligen en uitverkorenen leven. Amen.

J. Hotterbeekx. Maeseyck,