



VERGANKELIJK

Alles geitj verbiej,
't gelök, 't verdreet
en tenslotte 't laeve zelf.

Ter dankbare herinnering aan

Willy van Deutekom

weduwe van

Gerrit Mestrum

Geboren 16 juli 1921 te Varik
Overleden 14 juli 2002 te Roermond

Na de dienst van Woord en Gebed in de
Protestantse Kerk te Maasbracht,
werd zij op het kerkhof te Pey
begraven op 19 juli 2002.

Voor Uw bliken van medeleven danken wij U allen
hartelijk.

Familie van Deutekom
Familie Mestrum

Zelfstandig en zorgzaam. Zo is Willy misschien wel het best te typeren. Vanuit de Betuwe kwam ze naar Midden-Limburg, want daar woonde haar man, Gerrit, met wie ze op 12 september 1952 trouwde. Samen hadden ze het goed. Ze gingen er graag op uit, met de auto op vakantie naar Oostenrijk. Willy achter het stuur.

Willy zorgde daarnaast ook veel voor anderen; werk voor het Rode Kruis en helpen waar ze kon.

Haar grootste hobby's waren tuinieren (hoe kan het ook anders bij iemand die uit de Betuwe afkomstig is) en handwerken. De tuin zag er altijd piekfijn uit en in huize Mestrum was er veel moois van haar hand te bewonderen.

De dood van haar man met Pasen 1992 greep haar erg aan. Ze voelde zich vaker dan voorheen alleen. En ook haar gezondheid liet langzaam maar zeker steeds meer te wensen over.

Toch was ze over het algemeen opgewekt. Ze aanvaardde wat haar overkwam en probeerde er het beste van te maken.

Zo zullen we haar herinneren: zorgzaam en zelfstandig. Niet klagend maar dragend.

We leggen Willy nu bij haar Gerrit te rusten, die na zijn dood nog elke dag in haar gedachten is geweest.