

Ter dankbare herinnering aan

JOHANNES HUBERTUS MESTROM

echtgenoot van

MARIA HUBERTINA JOSEPHINA WOLTERS.

Hij werd geboren te Roermond op 25 juli 1906 en overleed, voorzien van het Sacrament der Zieken te Roermond op 12 juli 1979.

—

Een langdurige en ongeneeslijke ziekte ondergroef zijn gezondheid. Rustig is hij nu van ons heen gegaan.

Hoe vreugde en lijden in het leven met elkaar verbonden zijn heeft hij ervaren in zijn laatste levensjaar in ons midden. Vorig jaar vierde hij met zijn gezin de gouden bruiloft. Een feest vol vreugde, daarna is zijn gezondheid langzaam verder achteruit gegaan.

In eenvoud en goedheid heeft hij geleefd voor zijn gezin. Vriendelijkheid, een goed humeur, zijn behulpzaamheid en zijn geduld kenmerkten zijn leven. Hard heeft hij gewerkt, maar hij deed het graag omdat hij wist voor wie het was. Het doet pijn van hem afscheid te moeten nemen. Toch gaat het leven verder, maar op een andere manier en hij zal blijven voortleven in de dankbare herinnering bij zijn dierbaren.

Niet zij die blijven treuren zijn sterk, maar zij die durven en willen verder gaan.

Moge hij zijn in de vreugde en de vrede van de Heer.



Voor Uw deelneming in het verlies en bij de begrafenis van mijn lieve man, en onze zorgzame vader, betuigen wij onze oprechte dank.

M. H. J. MESTROM-WOLTERS
EN KINDEREN

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 25 augustus 1979 om 19.00 uur, in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Roermond.

