



Maria
van peys, van troost
en hulpe, tegen alle
verwoestingen onzer vijanden.
Bid voor ons.

In Memoriam

Truus Mestrum

weduwe van

Sjang Heijnen

* 11 - 8 - 1923

† 18 - 11 - 2002

Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt, hebben wij haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof aldaar op 21 november 2002.

*Ik huil om de stilte na jouw bestaan.
Het verdriet omdat er geen afscheid was.
Ik huil omdat je zo eenzaam bent gegaan.
Omdat de dood jou zo plots heeft verrast.*

De plechtige zeswakedienst wordt gehouden op zaterdag 4 januari om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt.

Mam was een rustige en lieve vrouw die voor iedereen klaarstond. Iedereen was welkom bij haar. Ze had graag veel gezelschap om zich heen. Op jonge leeftijd werd ze weduwe, iets waar ze veel verdriet van heeft gehad.

Haar kleinkinderen vond ze prachtig, maar haar achterkleinkinderen waren alles voor haar. Wanneer ze een van hen op schoot had, straalde ze en vergat ze alles om zich heen.

De laatste jaren ging haar gezondheid langzaam achteruit en ook de eenzaamheid speelde haar soms parten.

Toch probeerde ze er het beste van te maken en genoot ze van de momenten als de hele familie bij elkaar was.

Lieve mam, liefste oma, we hopen dat u nu de rust gevonden heeft die u verdient.

Hoie klein oma
Tot ziens!

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven danken wij u van harte.

**Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.**