

In dankbare herinnering aan

**CATHARINA MARIA HUBERTINA
MESTEROM**

sinds 1954 weduwe van

**HUBERTUS JOHANNES FRANCISCUS
ZEEGERS**

Zij werd geboren te Roermond, 1 september 1897 en overleed in het verpleeghuis St. Camillus te Roermond op 9 december 1991.

Moeder en oma, lang hebben wij U in ons midden mogen hebben. Vol dankbaarheid zullen wij aan U blijven denken.

U heeft geleefd in eenvoud, vol zorgzaamheid en met grote belangstelling voor uw kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Dankbaar was U dat U 27 jaar in het gezin van uw dochter heeft mogen wonen.

Moeder, U was een gelovige vrouw, veel heeft U gebeden tot God en de voorspraak gevraagd van de H. Antonius voor Uzelf en voor vele anderen.

De laatste jaren waren moeilijke jaren: uw gezondheid ging achteruit en steeds meer was U van anderen afhankelijk.

Maar U bleef dezelfde en U was dankbaar voor het bezoek en voor de goede verzorging in verpleeghuis St. Camillus.

U heeft als moeder en oma veel gegeven aan liefde en inzet. Wij blijven aan U denken en met elkaar verbonden over de dood heen.

Bedankt voor alles wat U voor ons gedaan hebt. Moge U nu in vrede rusten bij onze God in de hemel, in verbondenheid met alle dierbaren die U zijn voorgegaan.

Bedankt Mam en Oma.
Rust in Vrede.



Uw medeleven bij de ziekte en het overlijden van Mam en Oma was voor ons een grote troost.

**Kinderen Zeegers
Klein- en achterkleinkinderen**