



TER GEDACHTENIS

aan

AGNES JOHANNA MARIA MESTRUM

Geboren te Echt 9 juni 1956, overleden te
Sittard 4 november 1956 en begraven te
Echt 7 november d.a.v.

De Goddelijke Kindervriend wenkte deze
reine kinderziel en het zieltje snelde heen
om eeuwig te jubelen met Gods lieve
engelen en heiligen.

Het is pijnlijk en hard voor vader en
moeder om zo'n lief kind uit hun midden
te zien weggerukt, maar deze twee gedachten
bieden zoveel troost: Hij, die het gaf, nam
het terug, Hij nam het terug om het altijd
gelukkig bij Zich te zien.

Laat de kinderen tot Mij komen, want
aan hen behoort het Rijk der hemelen.