



Gedenk mij
Gij die mijn
vrienden waart



In dankbare herinnering aan

**Elisabeth Catharina
(Truus) Huts - Mestrum**

geboren te Echt

op vrijdag 24 juni 1921

overleden te Sittard

op zaterdag 9 juli 2005

weduwe van

Piet Huts

De familie dankt u hartelijk

voor uw aanwezigheid

en blijken van medeleven.

Dit is voor ons een grote steun.

Mam,

Het valt zwaar te aanvaarden dat je na een kort ziekbed van ons bent heengegaan.

Je wilde nog zo graag genieten van de reisjes die je zou gaan maken met de Reumastichting, de K.B.O. en de Zonnebloem.

Dit alles vanuit je nieuwe flat, waar je zo gelukkig mee was.

Je was een lieve, zorgzame moeder en oma voor je kinderen en kleinkinderen.

Je liefde en bezorgdheid voor je blinde zoon Peter was de leidraad in je leven.

Je handen hebben voor ons gewerkt, je hart heeft voor ons geklopt, je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Rust nu maar uit.