



**MATER DOLOROSA.**

Bedroefde **M**oeder,  
bid voor de arme zielen!  
**M**ère affligée,  
priez pour les pauvres âmes!

JEZUS † MARIA † JOZEF.

Bid voor de ziel van zaliger

## MARIA HUBERTINA OP HEIJ

Echtgenootte van

## JOANNES MATHIJS MESTROM.

De dierbare overledene werd geboren den 16 Juli 1886 te Heijthuisen, en overleed met de H. Sacramenten voorzien te Linne den 26 Juni 1928.

Zij was eene voorbeeldige echtgenootte, een teedere en waakzame moeder, die haar leven lang met rustenloozen ijver zorgde en werkte voor haar gezin.

De trouwe vervulling harer plichten was haar leven, het gebed hare voornaamste ontspanning.

Zij was door allen geëerd en bemind, zoodat haar aandenken in zegening zal blijven.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik dank U voor de liefde en zorgen welke gij aan mij hebt besteed; in den hemel zal ik niet ophouden U te beminnen. Vergeet mij niet, opdat mijne ziel spoedig ruste in Vrede.

Zoet Hart van Jezus wees mijn heil.  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.  
300 d. afl.

Onze Vader — Wees Gegroet.

R. I. P.

---

H. Lohmeijer, Linne