

Jezus † Maria † Jozef † Catharina

Ter vrome nagedachtenis aan

JOANNES HUBERTUS MESTROM

echtgenoot van

MARIA ELISABETH VAN POL

geboren te Montfort 21 januari 1892 en aldaar overleden, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken, 26 december 1964.

Op het hoge feest van Kerstmis had hij nog deelgenomen aan het H. Misoffer in de nieuwe kerk. In de vroege morgen van de Tweede Kerstdag had hij nog zijn gewone werkzaamheden verricht en sneeuw geruimd. Na dit alles voelde hij zich zeer vermoeid en doodmoe. Toen hij zijn einde voelde naderen, was hij bezorgd al zijn kinderen bij zich te hebben vooraleer hij stierf. Zo is vader heel onverwacht, maar geheel overgegeven aan Gods H. Wil van ons heengegaan. Hij was een goede echtgenoot, een werkzame en godvruchtige huisvader, die zijn plichten trouw vervulde.

Daarom mogen wij vertrouwen, dat de goede God zijn trouwe dienaar zal belonen met het eeuwige geluk des Hemels. Hij is de eerste, wiens begrafenisdienst plaats vindt in de nieuwe kerk.

Dierbare echtgenote en kinderen, treurt niet over mijn plotseling heengaan, maar draagt met geloof dit kruis. Zo heeft God het beschikt. Gezegend zij zijn H. Wil.

Ook gij allen, familie, vrienden en bekenden, zeg ik vaarwel, vergeet mij niet in uw gebeden en goede werken.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. 300 d. afl.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Dat hij ruste in vrede.

Onze Vader — Wees Gegroet

