



In dankbare herinnering aan

**Christina Elisabeth Meuwissen**

weduwe van

**Theodoor Mestrum**

Zij werd geboren op 13 maart 1898 te Echt en overleed aldaar op 13 maart 1994.

Na een plechtige uitvaartmis in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey, werd zij begraven op het parochiekerkhof op 18 maart d.o.v.

Christina Elisabeth Meuwissen, een lang en goedgebested leven is afgesloten.

Moeder heeft in haar leven hard gewerkt. Allereerst voor haar kinderen, maar daarnaast heeft zij ook jaren gezorgd voor haar ouders.

Het leven was voor haar niet altijd eenvoudig. Te vroeg werd zij weduwe. Moediging zij verder. Op het eind van haar leven heeft zij ook nog twee van haar kinderen moeten afgeven.

Groot was haar geloof, daarin had zij steun en kracht.

Vol vertrouwen en dankbaarheid willen wij haar nu overdragen in de handen van de Heer.

\*\*\*\*\*

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven ondervonden bij het overlijden en de begrafenis, danken wij U van harte.

**Kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen.**

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 1 mei 1994 om 11.30 uur in de parochiekerk te Pey.

---

Peusen Uitvaartverzorging, Echt