

K
J. M. J. A. U. A.



Bid voor de ziel van zaliger
SCEUR AGATHE
VAN DE H. ENGELBEWAARDERS,
in de wereld

Maria Catharina Mesterom.

Geboren te Echt 12 September 1848, legde de dierbare overledene hare heilige Geloften af in het klooster der Rel. Ursulinen te Breust-Eysden, den 21 October 1880.

Bezield met een teedere devotie tot O. L. Vrouw der zeven Smarten, wier beeltenis zij trouw versierde, stierf zij, voorzien van de heilige Sacramenten der Kerk, op een Zaterdag, 29 Oct. 1921.

Onze geliefde medezuster was eenvoudig en bescheiden. Verborgten voor de wereld, wakte zij met zuivere meening voor den Bruidgom, Dien zij beminde en besteedde met liefde en toewijding hare krachten in Zijnen H. Dienst. Tijdens hare langdurige ziekte, en te midden der smarten, die zij zonder klagen verdroeg, stichtte zij hare omgeving door hare volkomen onderwerping aan den Goddelijken Wil, door kalmen vrede, voortdurend gebed en vereeniging met God en Maria.

O, het is zoo zoet te sterven in de eenzaamheid des kloosters, wanneer de blijde gedachtenis van een lange loopbaan, den dienst des Heeren toegewijd, het hart vervult met een onbeperkt betrouwen en onuitsprekelijke vertroosting.
(H. Bern.)

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!

Jezus, Maria, Joseph.

Allerheiligste Hart van Jezus, ik vertrouw op U!

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

Eysden, drukkerij PIERRE PITERS.