

JEZUS † MARIA † JOZEF



Bid voor de ziel van zaliger

Joannes Mathijs Mestrom

Weduwnaar van

Maria Hubertina Op Heij.

De dierbare overledene werd geboren te Linne den 8 Juli 1871 en overleed aldaar, van de laatste H. Sacramenten voorzien, den 28 December 1937.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God, en week af van het kwaad. Zijn aandenken zal daarom in zegening blijven.

Verdrukking en benauwdheden hebben hem bevocht; hij was echter bij alles geduldig en gelaten, en is in vrede van de wereld gescheiden. Zijn dood is de overgang naar een beter leven.

Dierbare kinderen en verwanten, uw vader is wel van u heengegaan, hij zal echter niet ophouden u te beminnen, en hoopt U eeuwig in den hemel weer te zien. Bidt intusschen steeds voor mij.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil.

300 dagen aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

300 dagen aflaat.

Onze Vader. — Wees Gegroet.

R. I. P.



478

CASM

Ik ben met Christus aan het kruis
genageld, ik leef niet meer, maar
Christus leeft in my.