

K  
JEZUS. † MARIA. † JOSEPH. † MICHAËL.

Bid voor de ziel van zaliger  
**ELISABETH HUBERTINA  
MESTROM,**

Echtgenoot van  
**JACOBUS OP 'T BROEK.**

De dierbare overledene werd geboren te Linne, den  
15 April 1844, en ontsiep in den Heer te Merum,  
den 20 October 1913, gesterkt door de H.H.  
Sacramenten der Stervenden, en geheel over-  
gegeven in Gods Heiligen Wil.

---

Wie den Heer vreest, zal op zijn sterfbed vertrouws-  
ting vinden en in het uur des doods gezegend worden.  
(Ecc. 1)

Zalig de mensch, die zijn sterfuur gedurig voor  
oogen houdt en zich dagelijks tot den dood voorbe-  
reidt. (Thom. à Kempis)

Zij was eenvoudig en oprecht en wandelde voor  
den Heer in waarheid en in deugd.  
(Job. 1; Isaias XXXVIII, 3)

De wegen van haar huls sloeg zij gade en at haar  
brood niet in ledigheid. (Spr. XXXI, 27)

Het hart van haren man stelde vertrouwen in haar.  
(Spr. XXI)

Bemide Echtgenoot en Kinderen! Weest niet  
gelijk zij, die geene hoop hebben, (Thess. IV) maar  
helpt mij door uwe gebeden bij God (Rom. V)  
Vergeet de lessen uwer moeder niet, bemint elkander,  
weest eensgezind en God zal u beschermen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dagen aflat)