

JEZUS † MARIA † JOZEF

Ter vrome nagedachtenis aan

Anna Maria Gertrudis MESTRUM

weduwe van

Peter Hubertus COX.

Zij werd geboren te Pey 25 oktober 1878 en stierf aldaar na een kortstondige ziekte, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden 7 sept. 1958. Zij werd begraven op het r.-k. kerkhof te Pey 11 september d.o.v.

---

Onze goede moeder is van ons heengegaan. Haar ziekbed was van korte duur. De goede God bespaarde haar de benauwenissen en kwellingen van een langdurig ziek-zijn en nam haar schone ziel tot Zich in de zalige vreugde van het hemels paradijs.

De dierbare overledene was een brave vrouw, een goede moeder, die haar kinderen het goede voor hield en hen daarin ook voorging.

Bidden en werken, zichzelf verloochenen en de kruisen dragen welke 't leven haar bracht, is hare navolging van Christus geweest op aarde. Elke zondag verenigde zij zich met haar Eucharistische Heiland. Dat was haar grootste vreugde. Zoals ze geleefd heeft, is ze ook gestorven, rustig en vredig, zoals dat alleen aan rechtvaardigen te beurt valt, die in vrede met God leefden.

Mijn geliefde kinderen: ik heb u allen liefgehad. Luistert naar mijn laatste verzoek: blijft eensgezind onder elkaar dient God en leeft zo dat gij de dood nooit hoeft te vrezen. Dan zullen we eens elkaar in de hemel weerzien. Gedenkt mij in uwe gebeden.

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

---