



Dankbare herinnering aan

**JOHANNA SOPHIA MESTEROM**

echtgenote van

---

De dierbare overledene werd geboren op 30 januari 1926 te Roermond en overleed, na een langdurige ziekte, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken op 30 december 1966. Na een plechtige Eucharistieviering in de Antoniuskerk werd zij te ruste gelegd op het kerkhof „De Blerickse Bergen“ op 3 januari 1967.

Reeds geruime tijd wist zij dat herstel voor haar niet meer mogelijk was; toch heeft zij, behalve tegen haar echtgenoot met niemand hierover gesproken. Ondanks de enorme gespannenheid waarin zij leefde, probeerde zij voor allen die haar met zorg en liefde omgaven, goed en hartelijk te zijn. Graag had zij nog samen met haar man de kleine Marleen, haar enigst kind, met liefdevolle zorg blijven omgeven, maar de dood maakte een einde aan een gelukkig huwelijksleven, en nam een moeder weg, wier zorgende liefde nog zo broodnodig was. Wij kunnen alleen het hoofd buigen voor het mysterie van de dood en proberen iets van haar liefdevolle zorg over te nemen voor hen die haar dierbaar waren.

Lieve vrouw, heb dank voor al je goedheid en rust zacht.

Mama, tot later, bij Jezus, in de hemel.