

In dankbare herinnering aan

Truus Mestrum

weduwe van

Harie Kuipers

* Echt, 26 november 1919

† Echt, 16 november 2010

Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt, hebben wij haar te rusten gelegd op de begraafplaats Annahof te Gebroek-Echt op 20 november 2010.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven danken wij u van harte.

Familie Mestrum
Familie Kuipers

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 9 januari 2011 om 10.00. uur in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt.

Ik heb het leven lief gehad.

Jullie allemaal evenveel.

Graag was ik hier nog gebleven.

Jammer genoeg mocht het niet meer.

Als er iemand aan mij denkt.

Dan zonder veel verdriet.

*Bedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens: "geniet".*

*Geniet van iedere nieuwe dag,
die jullie wordt gegeven,
maar kijk in dank eens omhoog
al is het maar voor even.*

