



G. RENI

Fo P. GROEN. VENLO

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID

300 D. AFL.

Jezus † Maria † Jozef † Jacobus

Bid voor de ziel van zaliger

Hubertus Joan. Franciscus Zeegers

Echtgenoot van

Catharina Maria Hubertina Mesterom

geboren te Roermond, 29 Februari 1892 en aldaar na een langdurig ziekbed, zacht en kalm overleden 15 Februari 1954, voorzien van de H. Sacramenten.

Voor vader en zijn gezin kwam de dood als een verlossing van een schone ziel uit een zwak en afgemarteld lichaam. Na de pijnen en hulpeloosheden van een ziekbed van zeven jaren kon hij eindelijk overgaan naar een beter leven van geluk en eeuwige vrede. Hij heeft zijn leven geofferd in volle overgave. In Lourdes, waar hij lijden zag, nog groter dan het zijne, vond hij troost bij Maria, het „Heil der zieken.” Daar vond hij de kracht, om zijn kruis te aanvaarden uit Gods Vaderhand en om het te dragen met een offervaardige liefde. Op de feestdag van Maria's Verschijning mocht hij voor de laatste maal de H. Teerspijze ontvangen en op het feest van de H. Bernadette werd hij begraven en ging ook in vervulling Maria's belofte: Ik zal U gelukkig maken, niet in dit aardse leven, maar in de hemel.

Dierbare vrouw, ik blijf U dankbaar voor uw toegewijde liefdevolle verzorging. Zoek troost en rust bij O. L. Heer in de H. Mis en in 't gebed. Onze liefde blijft, ook na de dood.

Mijn goede kinderen, blijft moeder in hoge ere houden en zorgt goed voor haar. Blijft leven als goede christenen. Vergeet uw vader niet in uw gebed. Familie en Vrienden, vaartwel en bidt voor mijn zielerust.

Heer, geef hem de eeuwige rust. En het eeuwig licht verlichte hem. Dat hij ruste in vrede. Amen.

Begr. Ond. Engelen v.h. Langenhoff, Roermond